

## Ritverslagen januari 2024

### Ritverslag 7 januari 2024 – 65 km (verslag Gerhard)

*Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Mike Foppele, Gerhard Horstink, René de Nijs, Piet Verboven, Ludo van Vliet en Henk de Wolf.*

Eindelijk weer een clubrit en nu onder drastisch andere weersomstandigheden dan de laatste maanden van 2023: droog, koud en oostenwind! Met René op kop vertrokken richting Nispen om na Huijbergen al aan de volgende koprijders over te laten. Met de koude wind op kop wisselden de beurten regelmatig en eenmaal bij Zegge aangekomen ging het in vliegende vaart weer terug via de westrand van Roosendaal, Brembos, Zoomvliet en Heimolen naar Hoogerheide. "Dry January" werd voor enige tijd eer aangedaan getuige bijgaande foto, maar een nog te vieren van verjaardag van Mike en nieuwe kleinkinderen bij René wisten het Oud Bruin en de Leffe toch weer snel op tafel te krijgen, op Mike na dan (warme choco!).



### Ritverslag 14 januari 2024 – 65 km (verslag Ludo)

*Deelnemers: René de Nijs, Ludo van Vliet en gastrijder Peter Kuijlen (WTC Woensdrecht).*

Zondag.... Als lid van een wielertoerclub niet de handigste dag om je te verslapen. Toch gebeurde dat bij ondergetekende, dus snel uit bed, ontbijten, geen tijd om het weer te checken op de app. Warm aankleden en gereed om te gaan. Snel even de telefoon pakken, gezien dat er wat appjes vanuit de club waren, maar niet gelezen, snel naar de start. Daar aangekomen bleek er nog niemand te zijn, nog een paar minuten voordat we zouden vertrekken. In de straat zie ik een wielrenner aankomen..... in het WTC tenue, die zal wel voorbij rijden dacht ik, maar dat bleek niet zo, Peter stopte en keek ook een beetje "ongerust" ... Hij bleek al een week of vijf niet gefietst te hebben en had gezien dat wij in de winter toch vaak met een aantal aan het rijden zijn. Het was zijn bedoeking om mee te rijden in het wiel... 09:32, we wilden net vertrekken toen René nog aankwam, gelukkig... in ieder geval met 3 man van start.

Vanaf Hoogerheide naar Calfven kregen we een klein beetje sneeuwval, gelukkig hield die niet aan en konden we droog doorfietsen. Bij Huijbergen even een korte check onderling, wat doen we, fietsen we door of gaan we terug. Beslissing snel gemaakt, we rijden door... De rest van de route, ach, weinig te melden, klein beetje neerslag, netjes om de max 10 minuten van kop gewisseld en op de terugweg Peter uit de wind gehouden omdat hij het wat zwaar had (logisch als je 5 weken niet gefietst hebt). Vanwege de kou niet naar de Boulevard, maar direct naar huis naar de warme douche.

## **Ritverslag 21 januari 2024 – 65 km (kort samengesteld verslag)**

*Deelnemers: Corné Adriaansen, Mike Foppele, René de Nijs, Piet Verboven en Ludo van Vliet.*

De Schelderijders-app telde tal van waarschuwingen voor gladheid deze ochtend: het fietspad bij Huijbergen zou met ijs en sneeuw niet begaanbaar zijn en ook elders op de geplande rit was het onzeker. De polderwegen naar Kruiningen en terug zouden daarentegen prima te doen zijn. Vijf Schelderijders overlegden bij vertrek over deze alternatieve route. Uiteindelijk werd deze gereden en zonder incidenten.

## **Ritverslag 28 januari 2024 – 67 km (verslag Jeroen)**

*Deelnemers: John Bogaart, Jeroen Dronkers en Ludo van Vliet.*

De opkomst was magertjes, waarschijnlijk was de Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide de boosdoener. Corné stond angstvallig te wachten om te zien wie er allemaal kwamen opdagen. Nou ja, angstvallig ... naar overlevering met een koele pint in de handen! Uitermate tevreden wenste hij ons een goede rit toe en vertrok richting de cross. Jeroen kreeg ondertussen ruzie met zijn handschoenen. De voering was meegekomen met het uitdoen waarna een worsteling volgde om die er weer goed terug in te krijgen. Jeroen wilde ze al in de vuilnisbak deponeren maar de wijze woorden van Ludo, dat het toch wel koud zou zijn zonder handschoenen, brachten hem op andere gedachten. Met enige vertraging klaar voor vertrek kreeg een supporter ons in het vizier. Die stelde ons de moeilijke vraag of Mathieu zou gaan winnen. Ludo vroeg nog even ter controle of Mathieu wel mee zou rijden, de supporter bevestigde van wel. Na onze bevestiging dat Mathieu zou gaan winnen mochten we vertrekken. Na ons langs supporters en renners te hebben gewurmd kon de gang erin gezet worden richting Huijbergen. Het was fris maar het zonnetje kwam al door. Goed weer voor een fijne rit. Ludo en John reden op kop. Rond Huijbergen wemelde het van de mountainbikers en veldrijders. Ook hier wurmden wij ons langs de rijders en verkeersregelaars. Jeroen reed even met Ludo op kop maar moest al snel lossen en John voor laten gaan aangezien zijn conditie nog al wat te wensen over liet.

Richting Bergen op Zoom al besloten om in een treintje te gaan rijden. Ludo op kop gaf flink gas. De snelheid lag al gauw op 32km/u en hoger. Ludo had er zin in. Na een tijdje ging de snelheid wat omlaag. Jeroen was allang blij want die kon amper volgen. Maar voor John ging het allemaal te langzaam en nam hij de koppositie over. Al snel zat de gang er weer flink in. Ludo en John wisselden de koppositie van elkaar af waarbij Ludo toch wel de diesel was die maar bleef gaan. En dan nog had hij de tijd bevallige dames onderweg te groeten. En die waren met het aanwezige zonnetje natuurlijk weer in grote getale naar buiten gekomen. Hij had het er maar druk mee. Op kleine vergissing na, een verkeerde straat ingereden, verliep de rit voorspoedig en probleemloos. Teruggekomen bij de Heimolen reed John door naar huis en sloegen Ludo en Jeroen af richting Huijbergen. In een wat rustiger tempo en al keuvelend kwamen wij weer aan in Hoogerheide waar het op dat moment vrij rustig was. Met 67 km op de teller en een gemiddelde van 28,9 km/uur was het een geslaagde rit.

### **naschrift:**

Het hele evenement in Hoogerheide bracht nogal wat volk op de been, zowat 10.000 volgens de tellingen. Bij het inrijden zagen we grote favoriet even op adem komen ...). Maar met zijn grootste supporter erbij bleek het toch eenvoudiger dan gedacht!

