

Ritverslagen november 2023

Ritverslag 5 november 2023 – 64 km (geen verslag)

Deelnemers: geen

Wegens beroerd weer geen deelnemers.

Ritverslag 12 november 2023 – 65 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Gerhard Horstink, René de Nijs, Ludo van Vliet en Henk de Wolf.

Na vele regenachtige dagen eindelijk een droge zondagochtend: dus 7 man aan het vertrek, maar wel goed in het pak want de temperatuur kwam deze ochtend nauwelijks boven de 4 graden uit. De route loopt via Ossendrecht, Huijbergen en de Wildert naar Schijf en dan weer terug. De kopbeurten wisselden keurig af en op een korte sanitaire onderbreking na werd er een vlot tempo onderhouden. De finale op de Ouwerveldenweg werd ingezet door ondergetekende, maar zonder veel hoop op succes. Uiteindelijk wist Ludo ("Ludo van Empel") slim en eenvoudig te volgen om het zoals verwacht goed af te ronden. Terug bij Boulevard werden de nodige wederwaardigheden uitgewisseld waaronder een spectaculaire begrafenisstoet in Bergen op Zoom.

Ritverslag 19 november 2023 – 72 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, Ad Goossens, Mark Heijmans, Gerhard Horstink, Piet Verboven, Ludo van Vliet en Henk de Wolf.

Zowaar een zonnetje bij het vertrek en een aangename temperatuur van boven de 10 graden Celsius. Zeven vertrekkers voor een rit met nogal wat wind op de terugweg. Nispen, Rucphen, Klein-Zundert en dan terug via Achtmaal, Essen en weer Nispen. Ruim boven de 30 km/uur in het eerste uur, maar terug toch aanzienlijk minder door de vrij krachtige zuidwestenwind. De kopbeurten wisselenden regelmatig en met de tegenwind werd er kop-over-kop gereden: het minst vermoeiend, maar op soms smalle fietspaden met veel nat gebladerte is het toch goed oppassen. De finale werd redelijk vroeg ingeleid door Corné op de Ouwerveldenweg, maar eenmaal op gang vlogen Ludo, Mark en Piet er uiteindelijk toch overheen (in die volgorde).

Ritverslag 27 november 2023 – 67 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Ad Goossens, Gerhard Horstink en Ludo van Vliet.

Drie man aan het vertrek en dat is te verklaren: alle drie hadden niet of weinig op de fiets kunnen zitten afgelopen week, dus dan moet het maar; de jaarlijkse drukbezochte Sirocco MTB tocht vond plaats en dat trekt altijd Schelderijders (zie foto); en dan natuurlijk het weer dat weer eens niet mee zat: regen vlak voor vertrek en inderdaad regen bij Moerstraten en volop regen van Roosendaal tot bijna thuis. We hadden gehoopt tussen de voorspellingen door te fietsen, maar we waren toch aardig door en door nat bij aankomst zodat we de gebruikelijke stop bij Boulevard maar links lieten liggen. De foto bij Non Plus Ultra laat wat anders zien: gezelligheid troef bij (v.l.n.r) Wim, Mike, Mark en Corné (A) die ofwel de MTB tocht hadden gereden of 'even op en neer' naar Yerseke was geweest.



De zo begeerde kilometers door Corné werden afgewezen om meerdere redenen: ongewassen gezicht, onbekende kleding en ... niet de clubrit gereden!