

Ritverslagen augustus 2023

Ritverslag 6 augustus 2023 – niet gereden

Deelnemers: -

Buitengewoon slechte weersvoorspellingen zorgden ervoor dat niemand aan het vertrek verscheen. Heel erg was dat niet, want die middag werd Mathieu van der Poel op onnavolgbare wijze wereldkampioen bij de elite op de weg in Glasgow!

Ritverslag 13 augustus 2023 – 92 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Mark Heijmans, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, René de Nijs, Piet Verboven, Jos Verswijveren en zes leden van WTC Woensdrecht (Louis, Gerard, Osgar, Jack, Johnny, Peter)

Zes weken geleden sloten leden van WTC Woensdrecht bij onze tocht aan en het resultaat is dat op deze dag er voor het eerst een gezamenlijke toerit werd gepland: totaal maar liefst 15 deelnemers voor een tocht richting Roosendaal, Schijf, Nieuwmoer en weer terug naar Heimolen tot aan het Schelde-Rijnkanaal om via Calfven te finishen. Op welgeteld 1 of 2 regendruppeltjes na werd het een mooie zomertocht, weliswaar grotendeels zonder zon, maar bij aangename temperatuur. Gedisciplineerd werden de kopposities beurtelings door WTC Woensdrecht en Schelderijders afgewisseld zodat we met een mooi gemiddelde van iets boven de 30 km/u bij het eindpunt Café-Zaal Boulevard arriveerden. Deze eerste exercitie is meer dan geslaagd en we kijken uit naar de tweede gezamenlijke rit, dan onder aanvoering van WTC Woensdrecht.

Zoals gezegd werd de rit in een regelmatig tempo onderhouden, slechts kort onderbroken door twee sanitaire stops die nu eenmaal bij een toerclub voor kunnen komen. In het laatste deel van de tocht ging onvermijdelijk het tempo hier en daar wat omhoog, gewoon omdat ook de weg (Vossenweg, Calfven) of de brug over de A4 wat omhoog gaat. Onderaan de klim op Calfven was Corné niet te houden met Peter van WTC in zijn wiel; dan iedereen erachter aan en uiteindelijk kwamen we wat versnipperd aan in Hoogerheide om bij Boulevard nog een Leffe, cola, koffie en choco te drinken.

Ritverslag 20 augustus 2023 – 100 km (verslag Mark)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Mark Heijmans, Louis Kuijlen, René de Nijs, Paul-Erik Vermeulen (deels) en gastrijder Piet uit Sevenum.

Zeeland in voor een mooi en zonnig ritje met weinig wind, wie wil dat nu niet? Met 6 man aan de start. Of beter: met 7 man, want naast 6 Schelderijders stond er nog iemand, hij stelde zich netjes voor als Piet (of was het Peter?) uit Sevenum (Noord-Limburg). Hij was op vakantie op Camping De Groene Papegaai, maar had bij Gerhard (die in Frankrijk zat) vooraf netjes geïnformeerd of hij mee mocht rijden. Dat mocht... Aldus vertrokken we via Calfven richting Waarde en Kruiningen. De weinige wind die er stond leken we in het begin wat tegen te hebben, maar we reden al gelijk lekker door. Iedereen of bijna iedereen kwam op kop, de een wat langer dan de ander. Vanaf ongeveer Kattendijke hadden we de wind meer mee, dus konden we het tempo wat meer opjagen. Met een gemiddelde van laag in de 31 km per uur hadden we toch een snelle Schelderijders rit te pakken.

Bij sommigen eiste het tempo wel zijn tol. Louis klaagde over rug en been, maar hij bleef wel gewoon lekker aangehaakt. Onze gastrijder uit Sevenum, ook niet meer de jongste gezien zijn zilvergrijze haardos, wilde op het eind wel even laten merken dat hij het tempo goed aankon. Tijdens de 'finale' op Calfven met het vals plat omhoog had hij er flink de sokken in. Uiteraard kon ik het niet laten gebeuren dat een wildvreemde gastrijder als eerste in Hoogerheide zou aankomen, dus toch maar even met hem meegereden. De rest volgde op korte afstand. Onderweg bij Krabbendijke kwam ook Paul-Erik ons tegemoet gereden en die reed uiteraard vrolijk met ons mee terug. Ook werd er druk gerekend onderweg, want met Ludo nog in Indonesië en Corné A wel aanwezig lijkt er nu toch een serieus gat te zijn ontstaan in de strijd om het kampioenschap.

Afsluiting was gezien het warme weer natuurlijk op het terras bij de Boulevard. Onze Limburgse vriend sloot ook aan. En waar wij de gebruikelijke koffie, chocomelk, cola, Paulaners en Leffe bestelden nam hij een Sevenumse specialiteit: half gewoon pils en half donker bier (oud bruin of Leffe????) samen. Dit mengsel had ook een naam, was ik kwijt, maar google hielp: Sjoes. Dus naast mazout, sneeuwwitje en waterfluit zijn er nog meer eigenaardige mengsels in omloop.

Ritverslag 27 augustus 2023 – 80 km (verslag Mark)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Wim van Duijn, Mark Heijmans, René de Nijs, Corné Nuijes, Piet Verboven, Cees van Varik, Paul-Erik Vermeulen, Ludo van Vliet en acht leden van WTC Woensdrecht

Vandaag voor de tweede keer samen op pad met WTC Woensdrecht. Dus deze keer geen vertrek bij de Boulevard, maar bij het Gemeentehuis, aangezien wij nu 'de gastrijders' waren. Van de Schelderijders waren we met 10 man sterk en van WTC met 8 personen, dus al met al een heel peloton. Na een korte voorstelronde gingen we van start, vergeef me dat ik niet alle namen van WTC in dit verslag opneem. Onderweg moest er natuurlijk nagesproken worden over het de avond ervoor verreden Woensdrechts kampioenschap. Zowel Corné Adriaansen als Johnny en Niels (van WTC) hadden hier meegereden. Het gemiddelde van de winnaar (45 km/u) hadden ze niet gehaald, maar ze kwamen wel in de buurt!

Ondertussen een mooie ronde, waarbij we eens een keer over de Kalmthoutse Heide kwamen. Verder bleven we redelijk 'in de buurt', dus geen spannende locaties om te benoemen. Met een dergelijke grote groep hoef je niet vaak op kop en na 5 minuten draaien beviel ook goed. Qua tempo en sfeer reden we lekker samen, net boven de 30 km/u. Na circa 65 km kwamen we uit bij de spoortunnel aan de Oude Zeeuwse weg. Ik reed daarna naar huis, maar de rest van de groep reed nog een klein stukje Zeeland in. Dat kan allemaal bij WTC want zij hebben bij bijna iedere rit een 'basislus' en een 'extra lus'. De bedoeling was te eindigen bij Non Plus Ultra. Wat daar gebeurde heb ik dus niet meer meegemaakt. Maar als ik de overlevering goed meekreeg zaten sommigen net/half geïnstalleerd toen zich een stortbui aankondigde, waarna iedereen toch maar snel naar huis vluchtte. Eerste conclusie: voor herhaling vatbaar!