

Ritverslagen april 2023

Ritverslag 2 april 2023 – 78 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: John Bogaart, Jeroen Dronkers, Ad Goossens, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, René de Nijs, Piet Verboven, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Na een natte, regenachtige week eindelijk een droge dag, maar wel frisjes. Acht man aan het vertrek met Jos die onderweg aansloot voor een rit richting Kruisland, Zegge, Visdonk en terug via Nispen en Heimolen naar de "heuvelzone" Vossenweg-Rijzendeweg. Op Louis en ondergetekende na nam iedereen flinke kopbeurten voor zijn rekening, wat zeker in het eerste deel, met wind tegen, een behoorlijke inspanning noodzaakte. Grote afwezige vandaag was klassementsleider Corné A (De Stakke) die daags ervoor met Mark "De Ronde" had gereden onder zware en natte omstandigheden en om die reden zijn afwezigheid in het clublokaal al had gemeld. Op de Ouwerveldenweg, waar gesprint wordt als we via Huijbergen finishen, poogde Jeroen toch Ludo uit zijn tent te lokken, wat - niet verrassend - geheel lukte. Maar de echte finish gaat in deze rit over de Rijzendeweg en de Scheldeweg. Vrijwel iedereen kon bij elkaar blijven tot in de Onderstal, omdat simpelweg niemand een forsing voerde. René poogde in extremis weg te rijden, maar die poging strandde al bij aanvang van het laatste klimmetje op de Scheldeweg. Ludo en Jeroen, alweer die twee, wisten zich duidelijk af te scheiden, in die volgorde. In het clublokaal werd de ene verjaardag na de andere (nog eens) gevierd met een rondje om uiteindelijk tijdig weer huiswaarts te gaan om "De Ronde (van Vlaanderen)" vanuit de bank te gaan bekijken.

Ritverslag 9 april 2023 – 1e Paasdag – 74 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Mike Foppele, Ad Goossens, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, René de Nijs, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Weinig wind, beetje uit het oosten, droog weer en voldoende sterke koprijders: dat betekent een vertrek en rit op tempo! Ad en Ludo op kop en dan vervolgens Mike en Corné: of er geen wind stond waren we in een mum van tijd voorbij Roosendaal, Rucphen en Schijf en alweer via de Zoeksedijk naar Nieuwmoer en Essen. Ook Jeroen en Jos traptten stevig mee vooraan, maar dat mocht niet verhinderen dat onderweg een vader met tienerzoon aansloten en prima wisten te volgen. Op een gegeven moment wilde de vader door naar huis (Wouw) in de veronderstelling dat de afstand te lang zou worden, maar zoonlief had er goed de vaart in en pas bij de Heimolen draaide ze (met Jos) af terug richting Wouw. Mike is in goede doen: de ene week trapt hij flink op kop met de Grensrijders, de andere week weer met ons en tussendoor ook nog met familie van der Poel (David en vader Adri) om dan met ruim 34 km/u thuis te komen. Dus werd een aanval van Mike verwacht in de finale over de Rijzendeweg en Scheldeweg en zo geschiedde al op de Langeweg voor Non Plus Ultra. Corné erachteraan, maar de vogel was duidelijke gevlogen. In welke volgorde de anderen binnenkwamen is mij niet bekend, wel dat ondergetekende met Louis en René de rijen sloten bij aankomst in Hoogerheide. Alle cafés dicht dus maar meteen naar huis om de 2e Paasdag een nieuwe poging te wagen!

Ritverslag 10 april 2023 – 2e Paasdag – 74 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, René de Nijs, Corné Nuijes, Piet Verboven, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Het tweeluik met Pasen toonde vandaag iets minder zon en wat meer wind. Maar met 10 deelnemers en een flinke groep koprijders werd dezelfde rit wederom vlotjes afgelegd.

De fantastische overwinning van Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix daags ervoren was uiteraard het gesprek voor, tijdens en na de rit. Onderweg weinig bijzonderheden, behalve dan een groeiende enorme rookpluim boven Etten-Leur. Bij Essen gekomen draaiden ook twee brandweerauto's die richting uit, dus dat betekent wel iets. Een fabrieksloods met plastic flessen, ongetwijfelde leeg, werd deze ochtend door een brand in de as gelegd. In de laatste fase van onze rit bij de Heimolen werd Adri 'opgeraapt' en links- of rechtsom meegevoerd naar café 't Pleintje voor de nazit. De wind op de Langeweg richting Woensdrecht zorgde voor echte waaivorming: voorin René, Ludo, Piet en Jos en op wat achterstand Louis, de twee Corné's, ondergetekende en Jeroen. Die laatste liet het allemaal niet gebeuren en demarreerde naar de voorliggende groep. En zo finishte men ook op de Scheldeweg, nu met Ludo afgetekend op kop en Jeroen in het wiel.

Ritverslag 16 april 2023 – 77 km (verslag Mark)

Deelnemers: John Bogaart, Wim van Duijn, Mark Heijmans, Louis Kuijlen, Corné Nuijes, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Half april mag je toch hopen op "kort-kort", dus fietsen in korte broek en shirt: dat was helaas vandaag niet het geval. Er waren alleen maar handschoenen, lange broeken en jacks te zien. Dat was ook wel nodig, want de eerste 1,5/2 uur van de rit hadden we (mot)regen. Of dat nu de voorspelling was weet ik niet, de rest wellicht ook niet, want we reden uiteindelijk (Jos sloot zoals gebruikelijk iets verderop aan, deze keer in Huijbergen/Essen Hoek) toch met 7 man. In tegenstelling tot de regen hadden we ook een positief punt: het waaide minder hard dan de dag ervoor. Met Ludo en Wim op kop vertrokken we vrij voortvarend en met wat lange beurten van deze en gene kwamen we via de waterwinning en Nieuwmoer al snel richting Achtmaal en Wernhout. Het ritje VN02 kende qua route weinig verassingen: Ludo had zijn GARMIN goed aan staan en Mark had een dag eerder al verkend (op basis van een opgeslagen rit met omleidingen van een paar jaar geleden met als gevolg ik bij "de Klappenberg", oftewel ergens tussen Rijsbergen en Etten Leur, naar rechts wilde, maar we moesten officieel naar links, uiteraard volgde ik de groep naar links).

Grote afwezige vandaag was Corné A., die de avond/nacht voor de rit een feestje had bij het Hoefijzer, waardoor Ludo hem toch weer sterk nadert in het klassement. Zo is mogelijk kampioen worden een zaak van 'fietsen en drinken' zullen we maar zeggen.

De finale van deze rit zou eigenlijk liggen tussen Nispen en Huijbergen, maar werd nu al (veel) eerder ingezet. Op enig moment zagen we namelijk in de verte een groepje (naar later bleek L'Avenir uit Bergen op Zoom) en na wat aansporingen waren er enkele Schelderijders die er toch wel naar toe wilden rijden. Dat lukte, met wat hangen en wurgen, en het laatste stuk werd dichtgereden door John, die als een speer voorbijvlog, wel in het achterhoofd houden dat hij zich daarvoor wel wat gespaard had achterin...

De echte finale kon eigenlijk geen sprint genoemd worden, Ludo zette wat aan en de rest volgde er, kort of wat verder weg, achter. Terug in Hoogerheide werd wel duidelijk dat deze leden van de Schelderijders tot de groep van de 'fietsers' behoorden en niet tot de groep van 'de drinkers'. Want iedereen keerde gelijk huiswaarts: een nat pak en de warme kachel in het vooruitzicht kunnen daar ook wel wat aan hebben bijgedragen!

Ritverslag 23 april 2023 – 83 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Jeroen Dronkers, Ad Goossens, Gerhard Horstink, Louis Kuijlen, René de Nijs, Corné Nuijes, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Een zonnige ochtend met een straffe zuidenwind voorspeld: 10 Schelderijders aan het vertrek voor een mooie tocht via Ossendrecht naar de Oesterdam, Oud- en Nieuw-Vossemeer, 't Laag, de Heide, Heimolen en finale via de Rijzendeweg. René en Ludo vertrokken op kop en met de wind kort op kop en daarna voornamelijk zijwaarts ging het in een vlot tempo richting Oesterdam. Op deze dam kwamen Ad en Ludo op kop te zitten en met de wind stevig in de rug ging het tempo van 34 naar bijna 40 km/uur. "Zolang ze daarachter niet piepen, blijven we zo rijden". Op het stuk in westelijke richting temporiseerde het wat, maar al met al bleef het tempo hoog. Ook de anderen namen hun kopbeurten voor hun rekening, wat zeker wel nodig was toen er langs de A4 weer terug in zuidelijke richting werd gereden, nu met de wind pal op kop. Dus werd er uitstekend rondgedraaid door iedereen, op Louis en ondergetekende na.

Aangekomen bij 't Laag, aan de andere kant van de A4 buitelde een wielrenner op een kleine honderd meter voor ons ineens van de weg. Een stuurfout, na van de weg te zijn geraakt, maakte dat hij ongelukkig ten val kwam en niet verder kon. Hij kon opgehaald worden, zodat wij snel weer onze weg konden vervolgen. Het ronddraaien bleef gewoon doorgaan tot vrijwel aan de voet van de Rijzendeweg. Dat brak Corné A toch wat op en draaide op enige afstand als laatste onze "Poggio" op. Ondergetekende begon er al helemaal niet aan, met het voordeel de finish ter plekke te kunnen aanschouwen. Vijf man bleven op kop in de Onderstal: Corné N, René, Ad, Ludo en Jeroen. Op een of andere manier wist Corné N zich voor Ludo te wringen terwijl Jeroen fors aanging en inderdaad als eerste bovenkwam; Ludo wist zich er net niet meer naast te zetten en dat zien we niet vaak. Op café werd een en ander nog eens uitvoerig geëvalueerd met de nodige Leffe's en een enkel colaatje en choco.

Ritverslag 30 april 2023 – West-Brabant-Route – 120 km (verslag Gerhard)

Deelnemers: Corné Adriaansen, John Bogaart, Ad Goossens, Gerhard Horstink, René de Nijs, Jos Verswijveren en Ludo van Vliet.

Na de inspanningen van zaterdag rezen er bij het vertrek wat twijfels of we nog eens 120 kilometer of meer moesten afleggen, maar het zonnetje en de milde oostenwind deden na een uur fietsen de gedachten veranderen en werd er eendrachtig richting Breda gereden. Het tempo was prima te volgen zodat we eigenlijk vlotjes aan onze koffie met appeltaart of andere vruchten met of zonder slagroom zaten bij Dennenlucht, net boven de Galderse Meren. Ook het resterende deel terug via Schijf en Essen verliep zonder bijzonderheden, zodat we onze verdiende donkere Leffe op een zonnig terras bij Boulevard op tijd nog konden genieten. Weinig te vertellen over een tweede lange rit in een weekend, maar de foto's spreken boekdelen!



Ritverslag 29 april 2023 – Jan Janssen Classic – 132 km (verslag Gerhard) telt niet mee voor het clubkampioenschap

*Deelnemers: Corné Adriaansen, Mike Foppele, Ad Goossens, Mark Heijmans, Gerhard Horstink, René en Davey de Nijs, Piet Verboven en Ludo van Vliet.
Adri van Loon heeft de 85 km gereden.*

Voor het eerst werd de Jan Janssen Classic georganiseerd met vertrek en aankomst in Hoogerheide bij het feestterrein van het Brabantse Wal Festival. Met Mike ("ik moet om half drie thuis zijn voor het afzwemmen van mijn dochter") en Ludo op kop weet je het wel: een flink tempo wat zeker in het bochtige aanvangsdeel bij Hoek en Nieuwmoer tot pittige inspanningen leidde. De route liep oostwaarts voor een groot deel langs de grens aan de Belgische kant om uiteindelijk via Rijsbergen, Sprundel en Schijf weer westwaarts te gaan. Deels waren het bekende stukken voor ons, maar ook nieuw onontgonnen terrein. Een korte ravitaillering vlak voor Nispen waar de naamgever van deze "Classic" in eigen persoon verscheen om de sportieve deelnemers een hart onder de riem te steken.

Via de Heimolen en de Vossenweg kwamen we bij het circuit waar de dag erna voor het eerst de "Fokker Slag om Woensdrecht" wordt verreden, deel uitmakend van een Top competitie van 6 koersen in Nederland. Opvallend is dat de Rijzendeweg niet genomen wordt, maar wel de hellende kasseistrook van de Bossestraat richting Nederheide. Dan Scheldeweg (finishstraat), Aanwas en een stuk polder tot het Schelde-Rijnkanaal en dan terug via een kasseistrook van 1,8 km door de Hogerwaardpolder.



Om vervolgens via de Langeweg en de Bossestraat weer naar de finish te komen. Dat is er voor sommigen teveel aan om in de groep te blijven, maar er zijn voldoende achterop komende toerrijders om bij aan te pikken. Ook Ad kreeg in extremis nog een lekke band, zodat we wat verspreid aankwamen, maar wel tegelijk in de feestelijke open tent onze trappisten en pilsen lieten smaken. Maar niet te veel, want de dag hierna lag nog een aardige afstand te overbruggen